



Woensdag 10 juni 2020

Geachte ouders en/of verzorgers,

Afgelopen maandag 8 juni zijn we weer gestart met alle kinderen. Voor kinderen en leerkrachten wel even wennen na een periode van thuiswerken en halve groepen. Toch is het heerlijk om met alle kinderen te kunnen draaien. Mooi om te zien hoe kinderen weer genieten van het samen spelen en leren. De laatste weken voor de zomervakantie draaien we een continuooster. Dit om zo het aantal haal- en brengbewegingen van ouders te beperken.

's Morgens gaat het brengen van de kinderen goed. De kinderen komen tussen 8.30u en 8.45u druppelsgewijs op school. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zetten hun fiets weg en lopen direct door naar hun lokaal. Bij het brengen van de kinderen komen alleen de ouders van de groepen 1 en 2 op het plein. De kinderen van de groepen 1 worden gebracht tot het kleuterhek en daar opgevangen door onderwijsassistenten die de kinderen naar binnen brengen. De kinderen van de groepen 2 worden gebracht tot aan de buitendeur van hun eigen lokaal. Dit gaat allemaal prima.

Als de school uitgaat is het drukker. Daarom passen we de eindtijden iets aan. Ouders/verzorgers mogen bij het halen van de kinderen op het schoolplein wachten i.v.m. de verkeersveiligheid op de Postweg en de kiss and ride strook. De groepen 1 t/m 4 (onderbouw) gaan vanaf nu 5 minuten eerder uit en de groepen 5 t/m 8 volgen dan 10 minuten na de onderbouw. We hopen zo de drukte wat te spreiden. We willen u vragen om op het schoolplein goed de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Vervolgens meteen het schoolplein te verlaten als uw kind(eren) bij u zijn.

De Bron gaat voor gezond

Tussen de middag eten alle kinderen op school. We willen u vriendelijk doch dringend vragen iets gezonds mee te geven. Naast brood kunt u denken aan fruit, ontbijtkoek, (meer)granenbiscuit etc. Snoep is niet nodig. Iets lekkers op brood is natuurlijk ook een verrassing!

Meester Jan van Eunen

“Geachte ouders,

*Na 41 jaar, waarvan ruim 32 voor de Vereniging Scholen met de Bijbel te Lunteren, stopte mijn werk in het onderwijs plotseling in september 2018. Uitgeschakeld door een bloeding bij mijn ruggenmerg (aanvankelijk aangezien voor hernia) wat via het hersenvocht effect had en nog steeds heeft op mijn hoofd. Er was aanvankelijk hoop op verbetering en via revalidatie bij Klimmendal is er gelukkig veel gewonnen. Re-integratie was helaas niet haalbaar. Mijn vervroegde aanvraag voor een uitkering werd snel afgehandeld en begin maart werd me gevraagd hoe we het afscheid zouden invullen. Graag had ik dat op een andere wijze ingevuld, maar gelet op de huidige situatie moet dat helaas op deze wijze. Echter niet zonder u en jullie te laten weten hoeveel ik heb genoten van alle contacten met ouders en zelfs grootouders en bovenal al die kinderen die ik les gaf of op een andere manier leerde kennen. Dank daarvoor. Maar we verliezen elkaar niet direct uit het oog. Regelmatig word ik nog begroet als ‘meester’ en ben dan blij te wonen in het dorp waar mijn werk was. Geweldig zolang een plek te hebben gehad binnen een brede schoolvereniging waarin zoveel verschillende mensen samenwerken. Heel hartelijk dank ook voor de fijne herinneringen die ik daar aan houd. Ik wens ieder heel veel goeds. Wilt u meer weten, vraag gerust.
Groet, Jan van Eunen.”*

We nemen dus afscheid van meester Jan van Eunen. Inderdaad heel anders dan gedacht door de huidige omstandigheden en de gezondheidsklachten van meester Jan. In zijn begin jaren als onderwijzer heeft meester Jan o.a. les gegeven aan de Ruitenbeekschool. Binnen de Vereniging is meester Jan jaren werkzaam geweest op de toenmalige Beatrixschool als groepsleerkracht en

adjunct-directeur en later op De Bron als groepsleerkracht en onderbouwcoördinator. Veel leerlingen in Lunteren en omgeving hebben dus les van hem gehad. In Lunteren voelt hij zich thuis. We zijn dankbaar voor het werk wat meester Jan in de afgelopen jaren gedaan heeft en voor zijn collegialiteit en dienstbaarheid. We hopen dat zijn gezondheid hem in staat stelt de dingen te doen waar hij echt van genieten kan zoals tijd voor zijn vrouw en (klein)kinderen, zijn groentetuin, een smakelijk potje koken en heerlijk op de fiets door Meulunteren. We wensen meester Jan en zijn vrouw van harte Gods zegen, kracht en liefde toe. Mocht u hem een kaartje willen sturen: Jan van Eunen, Hindelaan 68, 6741 RC Lunteren.

Coördinator Kinderopvang

Komende week zult u in verschillende kranten en op social media een wervingsadvertentie kunnen tegenkomen voor een coördinator kinderopvang. Het leek ons goed om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. We doen dit, omdat u hieruit op kunt maken dat we binnen onze vereniging gaan starten met een buitenschoolse opvang (BSO). We hebben gemerkt dat de vraag naar deze vorm van opvang toeneemt bij ouders van onze basisscholen en wij hebben daarom als basisscholen (De Bron, De Wegwijzer, Nederwoud) en peuterspeelzaal Benjamin besloten om ons aanbod te gaan verruimen. We hopen op deze wijze als Vereniging nog beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van onze gezinnen. De buitenschoolse opvang willen we graag starten in januari 2021. Na de zomervakantie gaan we starten met de voorbereidingen en we houden u hiervan op de hoogte.

We zijn benieuwd naar wat u ervan vindt! Mogelijk dat u meer informatie wilt of al aan wilt geven dat u belangstelling hebt voor deze vorm van opvang. We zien uit naar uw reactie: persoonlijk, telefonisch of per mail.

Schoolfotograaf

Eerder is genoemd dat de schoolfotograaf alleen voor de groepen 8 komt. Uiteindelijk is besloten dat er toch alleen groepsfoto's gemaakt worden van de groepen 1-8. Dus geen portretfoto's en geen foto's van broertjes en zusjes. De fotografen komen op maandag 15 juni tussen 11.00-12.00 uur langs voor de groepsfoto's.

Hartelijke groeten,
Henk Drost,
basisschool De Bron Lunteren.