



Belangrijke data in December

- Woensdag 5 december Sinterklaas.
- Donderdag 20 december van 19.00-20.00 uur kerstfeestviering op De Bron. Om 20.15 uur Samen zingen op het schoolplein.
- Zaterdag 8 december Kerst rond de Koepel van 15.30 uur tot 18.30 uur. Sfeervolle wandeling.
- De groepen 1 en 2 zijn op donderdagmiddag 20 december vrij. De groepen 3 t/m 8 gaan die middag om 14.30 uur uit.
- De kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn op vrijdag 21 december vrij en hebben kerstvakantie. De groepen 3 t/m 8 krijgen kerstvakantie op vrijdag 21 december om 12.00 uur.
- De kinderen worden weer op school verwacht op maandag 7 januari 2019 om 9.15 uur. Iets later dan anders i.v.m. een nieuwjaarsontbijt van ons bestuur en de teams van de scholen en de peuterspeelzaal.

Sing-in Kerst.

Op woensdagmorgen 12 december zingen de kinderen van de groepen 3 en 4 van 8.45 tot 9.15 uur een aantal kerstliederen in de hal van de school. De ouders van deze kinderen zijn daarbij van harte welkom.

Op vrijdagmorgen 14 december is het de beurt aan de groepen 1 en 2. Ook van 8.45 tot 9.15 uur en ook hierbij zijn de ouders van deze kinderen van harte welkom.



Kerstfeestviering op De Bron.

In deze donkere en korte dagen kan het gebeuren dat de zon er overdag nauwelijks doorkomt. Het is daarbij ook nog eens vroeg donker en dat betekent dat we op tijd het licht aan doen. Veel mensen verhogen de sfeer in huis met het aandoen van een open haard, een paar kaarsjes, wat waxinelichtjes, een kerstboom etc. Het geeft iets weer van ons verlangen naar licht, naar warmte, geluk.

Met kerst denken we aan de geboorte van de Heere Jezus. In Johannes 1 staat: *"In den beginne was het Woord, en het was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In hetzelve was het leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen."*

De Heere Jezus is het ware Licht. Hij wil ons laten zien wat echt geluk is. Door Hem ontdekken we hoe donker het is als we Hem niet kennen. Hij geeft werkelijk zekerheid, warmte en geluk. Vergeving van zonden. Verzoening. Eeuwig leven.

Als we Hem kennen worden we ook zelf een lichtje voor anderen. Mattheus 5: *"Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Laat uw licht alsoo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken."*

We mogen vertellen van het Licht. Alleen vuur kan vuur ontsteken!**

De kerstfeestviering vindt plaats op donderdagavond 20 december. De groepen 1 en 2 zijn op donderdagmiddag 20 december vrij. De groepen 3 t/m 8 gaan die middag om 14.30 uur uit.

De school gaat om 18.45 uur open en de viering begint in alle groepen om 19.00 uur. De viering is net als verleden jaar in alle groepen zonder ouders. Dit hebben we indertijd gedaan in verband met de veiligheid in de lokalen. Ook het vele extra inoefenen vroeg veel onderwijstijd. Na afloop zingen we om 20.15 uur met alle groepen en alle ouders nog enkele kerstliederen op het schoolplein. Zingt u mee!?

We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Instreamgroep

In de vorige Spetternieuws schreven we dat we medio mei 2019 zouden kunnen starten met de instroomgroep. We hadden echter het sterke vermoeden dat er nog kinderen vier jaar zouden worden voor de meivakantie én nog niet aangemeld waren. Ondertussen zijn er inderdaad weer kinderen aangemeld en kunnen we op maandag 4 maart al starten met een instroomgroep! Dat is goed nieuws. Hoe eerder hoe beter en zo worden ook onze aanvangsklassen niet te groot. De kinderen die jarig zijn in januari en februari 2019 stromen in eerste instantie in bij de muizen- of berengroep. Het is de bedoeling dat deze leerlingen op maandag 4 maart naar de nieuwe instroomgroep gaan. Eén en ander gaat in overleg met de ouders. De kinderen van de vlindergroep gaan van maandag tot en met donderdag naar school. Ze zijn dus op woensdagmiddag en vrijdag vrij.

Sinterklaas

Op woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De Sint arriveert om 9.00 uur. Natuurlijk bent u daarbij van harte welkom. Bij droog weer zingen we met elkaar een aantal Sinterklaasliederen op het plein. In de hal van de school staat het bed van de oude Piet. Oude Piet wordt wat vergeetachtig, loopt wat moeilijker en gaat waarschijnlijk met pensioen. We zullen zien.... De hal ziet er weer prachtig uit met alle surprises van de groepen 5 t/m 8. Nieuwsgierig? Kom gerust even binnen.



ZOA

Ieder jaar organiseert stichting ZOA de Kruidnotenactie. ZOA vangt vluchtelingen op in de regio en biedt hulp. Dit jaar deed ook De Bron mee met de actie en gingen de groepen 3 t/m 8 op pad. Ze verkochten maar liefst 2200 zakken Kruidnoten. Hiermee hebben de leerlingen een totaalbedrag van € 5500,- opgehaald. Een resultaat wat niet onopgemerkt bleef en zelfs de landelijke pers (Nederlands Dagblad) haalde. Fijn dat we op deze manier iets voor een ander hebben mogen doen.



We willen de vader van Alinda, Jantine en Elze Willemsen heel hartelijk danken voor de vier prachtige kramen die hij heeft gemaakt en geschonken aan de kleutergroepen.

Medezeggenschapsraad

Ook in deze editie van Spetternieuws willen we iemand aan u voorstellen. Dit keer is John van Os aan het woord, vader van Amber uit groep 7a, Floris uit groep 5b en Eloïse uit de vissengroep. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Productmanager binnen de Koninklijke FruitMasters Groep te Geldermalsen. Afgelopen zomer ben ik toegetreden tot de MR. Ik vind het belangrijk om met een aantal ouders en leerkrachten betrokken te zijn bij het beleid dat gevoerd wordt op school. Een van mijn belangrijkste speerpunten is de borging van de christelijke identiteit van de school. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de directeur, leerkrachten en ouders om samen te zorgen voor een goede organisatie op school, zodat er duidelijkheid is qua regels en structuur voor de leerlingen. Daarnaast vind ik het van groot belang dat de kinderen een leuke en veilige basisschool periode mogen hebben.



Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen door zitting te hebben in de MR. Ik hoor het graag als er onderwerpen leven onder ouders waar de MR zich mee bezig zou moeten houden.

***Alleen vuur kan vuur ontsteken. Wat inhoudt dat liefde die niet ook uitstralend is en aanstekelijk werkt, niet echt iets van binnen met mensen doet. Hun hart wordt niet geraakt, er is geen beleving, geen geheim, geen verwondering, geen ontluikend richtingsbesef. Dat ontsteken van vuur is om te beginnen een taak van hen die een kind het naast staan; de echte ouders.** Prof. Wim ter Horst.*